



# Gebed van de Dag maandag 8 februari 2021

Kerk open 8.30 – 9.00 uur

*Aansteken van een kaars en een moment van stilte*

**Opening:** Veni Creator Spiritus Veni lumen cordium / Kom schepper Geest. Kom licht van de harten

[https://open.spotify.com/track/4nJPMoxq6C10b3mazS9Pns?si=SilwSGYGQUKgvRsd\\_07t4A](https://open.spotify.com/track/4nJPMoxq6C10b3mazS9Pns?si=SilwSGYGQUKgvRsd_07t4A)

## **Psalm 111:4** (De Nieuwe Psalmberijming)

Volmaakt en heilig is de HEER.  
Buig in aanbidding voor Hem neer,  
dan zul je echte wijsheid leren.  
Hij is de God die inzicht geeft;  
verstandig is wie voor Hem leeft.  
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

## **Schriftlezing Exodus 18:13-27**

(Exodus / Shemot Exodus 18:1-20:23 is het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Jitro 'Jetro')

## **STILTE**

**Luisterlied Lauren Daigle - You Say - met NL ondertiteling**

<https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw>

## **Gebed**

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig  
en onrustig voelen,  
aan wie zich zorgen maken over zichzelf  
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,  
aan hen die alleen zijn,  
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en  
woon- en zorgcentra,  
in scholen en kinderdagverblijven,  
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

### **Persoonlijk gebed**

**Onze Vader...**

## **Afsluiting**

De Heere schenke ons zijn zegen,  
Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen  
Loven wij de Heere! Wij danken God!

*kaars doven*

## *Titus 1:5*

Om die reden heb ik u op  
Kreta achtergelaten,  
opdat u verder in orde  
zou brengen wat nog  
ontbrak, en van stad tot  
stad ouderlingen zou  
aanstellen, zoals ik u

Geef wijsheid en moed  
aan alle politieke leiders  
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen  
over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus  
gestorven zijn  
op in uw vrede,  
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen  
voor de mensen rondom mij,  
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en  
menslievendheid.